

**Εργατοϋπάλληλοι,
νέοι - νέες, άνεργοι,
αυτοαπασχολούμενοι,
αγρότες, συνταξιούχοι,
γυναίκες**



Όσοι πίστεψαν ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή, μπορούν να δουν πιο καθαρά ότι τα πρώτα «έργα και ημέρες» της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επαλήθευσαν τις προεκλογικές εκτιμήσεις του ΚΚΕ, πως την επόμενη των εκλογών, όποιος κι αν είναι στο τιμόνι της διακυβέρνησης, θα είναι εδώ η ΕΕ και τα μνημόνια διαρκείας, οι δεκάδες αντιλαϊκοί νόμοι, οι απαιτήσεις των μονοπωλίων.

Από τις πρώτες κιόλας μέρες η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:

- ▶ Συμφώνησε στην παράταση της δανειακής σύμβασης και του μνημονίου, με τους εταίρους στην ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, που περιλαμβάνει αυστηρή εποπτεία, δεσμεύσεις για νέα μέτρα, δημοσιονομική προσαρμογή και αξιολόγηση για την εκταμίευση των δόσεων.
- ▶ Συζητεί με τους εταίρους για τη συνέχιση της επίθεσης στο λαϊκό εισόδημα, τη συνέχιση των ανατροπών στο ασφαλιστικό σύστημα και τα ταμεία, των ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μεταρρυθμίσεων της λίστας Βαρουφάκη, σε βάρος των εργαζομένων.
- ▶ Δε δεσμεύεται ότι θα καταργήσει το σύνολο των αντεργατικών - αντιλαϊκών εφαρμοστικών νόμων, που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουν να ματώνουν το λαό.
- ▶ Ακόμη και τα ψίχουλα, που περιείχε το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είτε αναστέλλονται, είτε υλοποιούνται με εκπτώσεις και καθούνται οι υπόλοιποι μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι και συνταξιούχοι να τα πληρώσουν. Τα μέτρα προς την ακραία φτώχεια δεν αρκούν ούτε για τη στοιχειώδη ανακούφιση όσων ζουν στην απόλυτη εξαθλίωση. Η ρύθμιση των οφειλών στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αποσκοπεί να μαζευτούν περισσότερα χρήματα απ' τα χαράτσια της λαϊκής οικογένειας, την ίδια στιγμή που αναγορεύεται σε «πατριωτικό καθήκον» η πληρωμή φόρων ακόμα και από όσους δεν έχουν.



**ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ**

**ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**



Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι ακόμη και οι επονομαζόμενες «σκληρές» και «περήφανες» διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μέσα στα τείχη της ΕΕ έχουν πάντα αντιλαϊκό αποτέλεσμα. Η ΕΕ ήταν και παραμένει ηλιοσυμμαχία και δεν πρόκειται ν' αλλιάξει.

Η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύεται για τη χαλάρωση της περιοριστικής πολιτικής, για ένα νέο «αναπτυξιακό» μνημόνιο, σε συνθήκες που η Ελλάδα δεσμεύεται από τους ενιαίους δημοσιονομικούς στόχους και την εποπτεία από την ΕΕ και την ΕΚΤ. Συντάσσεται με τις αστικές τάξεις άλλων χωρών της Ευρώπης, για ν' αλλιάξει το μέχρι τώρα μείγμα πολιτικής και να χαλαρώσει η σφιχτή δημοσιονομική διαχείριση, που ωφέλησε κυρίως τη Γερμανία. Αυτό επιδιώκουν και οι ΗΠΑ, που από τη μια βλέπουν ανταγωνιστικά τη Γερμανία, αλλά από την άλλη δε θέλουν τη διάλυση της Ευρωζώνης, φοβούνται τη μονιμοποίηση της κρίσης και το ενδεχόμενο αποσταθεροποίησης της διεθνούς καπιταλιστικής οικονομίας.

Αυτή η διαμάχη δε γίνεται για να ανακουφιστεί πραγματικά ο λαός, ν' αυξηθούν οι μισθοί, οι συντάξεις, οι κοινωνικές παροχές, αλλά για να ανοίξουν οι στρόφιγγες για κρατικούς πόρους, για να δοθεί ζεστό χρήμα που θα στηρίξει τις

επενδύσεις και την κερδοφορία των μονοπωλίων, καθώς και την αποπληρωμή των δανειστών.

Κάθε κυβέρνηση της Ευρωζώνης διαπραγματεύεται για τα συμφέροντα των δικών της μονοπωλίων, που σφάζονται για το πώς θα μοιραστούν τα κέρδη και οι ζημιές από την κρίση. Μονιάζουν μόνο όταν πρόκειται να φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στους λαούς.

Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση επιδιώκει να παίξει ρόλο στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και στην εκστρατεία ενάντια στους «τζιχαντιστές» στη Μ. Ανατολή και στη Β. Αφρική, όπου επικρατούν οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών και των ενεργειακών δρόμων και διαμορφώνεται ένα κουβάρι επικίνδυνων εξελίξεων για το λαό, εμπλοκής σε επεμβάσεις και πολεμικές περιπέτειες. Επιδιώκει να ενισχυθούν οι σχέσεις με τη Ρωσία και την Κίνα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της αστικής τάξης για ανάδειξη της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων κι ενέργειας.

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στις καπιταλιστικές χώρες είναι ξένη προς τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα. Κανείς εργαζόμενος, άνεργος δεν πρέπει να στρατευτεί με το ένα ή με το άλλο μείγμα αντιλαϊκής διαχείρισης. Κανείς να μην γίνει χειροκροτητής της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, του ενός ή του άλλου ιμπεριαλιστή!

ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ-ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΚΙ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

Η προπαγανδιστική τακτική της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν μπορεί να κρύψει το αντιλαϊκό περιεχόμενο της συμφωνίας με την ΕΕ, το ΔΝΤ, την ΕΚΤ. Όποια ονομασία και να δώσουν στο μνημόνιο, στην τρόικα, η ουσία δεν αλλιάζει.

➔ Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό από τη νέα συμφωνία κυβέρνησης – ΕΕ, ΔΝΤ, ΕΚΤ;

➔ Ποιος θα πληρώσει τη νέα λίστα μεταρρυθμίσεων;

➔ Ποιος θα ωφεληθεί από την αλλαγή στο μίγμα διαχείρισης με νέα ισοδύναμα μέτρα, που θα έχουν «αναπτυξιακό» και όχι «υφεσιακό» χαρακτήρα;

Ο λαός θα πληρώσει για άλλη μια φορά το λογαριασμό της νέας αντιλαϊκής συμφωνίας, ενώ ωφελημένο θα είναι για μια ακόμη φορά το μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι τυχαίο ότι από την πρώτη στιγμή τη συμφωνία χειροκρότησαν θερμά η ΝΔ, το ΠΟΤΑΜΙ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων κι άλλες οργανώσεις του κεφαλαίου.

Οι ιδιωτικοποιήσεις, η συνέχιση της επίθεσης στο λαϊκό εισόδημα, στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η εξοικονόμηση κρατικών πόρων, που θα δοθούν για τη στήριξη των επενδύσεων, είναι μέτρα που ζητά το ίδιο το κεφάλαιο για να θωρακίσει την

ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία του, για να υπάρχει επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη.

Αν και ακόμη στρατηγικός στόχος του κεφαλαίου στην Ελλάδα παραμένει η παραμονή στην Ευρωζώνη, δυναμώνουν οι φωνές διαφόρων κέντρων του κατεστημένου για ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, παραμένοντας στην ΕΕ και βέβαια συνεχίζοντας τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Αυτή η επιλογή δεν αποτελεί πραγματική λύση προς όφελος του λαού, αλλά υπηρετεί τους στόχους μιας μερίδας επιχειρηματικών ομίλων, εγχώριων και ξένων, που θα έβγαιναν ωφελημένοι από

μία ενδεχόμενη έξοδο από την Ευρωζώνη και ένα πιο υποτιμημένο νόμισμα. Συνδέεται με διεργασίες και αντιθέσεις για την αναμόρφωση της Ευρωζώνης, γενικότερα για το μοίρασμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής αγοράς.

Γι' αυτό και ο λαός δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στο δίλημμα, αν θα χρεοκοπήσει με ευρώ ή δραχμή, με εσωτερική ή και εξωτερική υποτίμηση ή όποιο άλλο σενάριο ακούγεται.

Η πάλη για συνοδική αποδέσμευση από την ΕΕ πάει μαζί με την πάλη για κοινωνικοποίηση του πλούτου, κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας, με την εργατική-λαϊκή εξουσία.

ΛΑΪΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος!

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έγκαιρα δείξει με το πρόγραμμά του σε ποιές ράγες θα κινηθεί. Είναι οι ράγες των δεσμεύσεων στην ΕΕ και της κερδοφορίας των μονοπωλίων. Καμιά από τις μεταρρυθμίσεις που συμφώνησε με τους εταίρους δε θίγει τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων στη χώρα μας.

Ο λαός μας έχει πείρα από το ΠΑΣΟΚ όλα τα προηγούμενα χρόνια για τις δήθεν “αριστερές διαφοροποιήσεις” στο εσωτερικό τέτοιων κομμάτων.

Κανένας που προβληματίζεται, που έχει αγωνιστική πολιτική διάθεση δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα!

Η κυβέρνηση, ακολουθώντας όλο και περισσότερο μια ξεκάθαρη αστική, αντεργατική πολιτική, θα χρειάζεται να την ντύνει με αριστερό-φιλολαϊκό περιτύλιγμα.

Ταυτόχρονα καλλιεργεί τον εθνικισμό και την «εθνική ομοψυχία με το κεφάλαιο», όπως απέδειξαν κι οι πρόσφατοι εορτασμοί της 25ης Μάρτη.

Είναι φανερό ότι η συγκυβέρνηση από την μια θα προχωράει τις αντιλαϊκές μεταρρυθμίσεις της συμφωνίας, από κοινού με τους εταίρους, ενώ από την άλλη για να χειραγωγεί συνειδήσεις θα

παίρνει ορισμένα μέτρα διαχείρισης της ακραίας φτώχειας που θα διασπούν την ενότητα των εργατουπαλλήλων με τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Όσοι νιώθετε ριζοσπάστες, αριστεροί, προοδευτικοί, που έχετε πάρει μέρος στους αγώνες και που το προηγούμενο διάστημα προσχωρήσατε κι ενισχύσατε το ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα μπορείτε να δείτε πιο καθαρά ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι μια ακόμη κυβέρνηση του κεφαλαίου που υποκλίνεται στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, είναι εχθρός του λαϊκού κινήματος, θα προσπαθήσει να το συντρίψει, να το εκφυλίσει.

Όσοι καταλαβαίνουν ότι η συμμετοχή της χώρας μας στην ΕΕ-Ευρωζώνη δεν ωφέλησε το λαό, αλλά τα μονοπώλια, μπορούν να ολοκληρώσουν το βήμα και τη σκέψη τους. Στο πρόσωπο της ΕΕ να απορρίψουν την ίδια την εξουσία του κεφαλαίου που πάει χέρι - χέρι με τη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες κι οργανισμούς.

Όσοι είχαν ελπίδες για έστω ότι κάτι θετικό μπορεί να γίνει δεν πρέπει να απογοητευτούν, να οπισθοχωρήσουν αλλά να αντιδράσουν οργανωμένα, μαζικά, αποφασιστικά.

Ό,τι κερδίσουμε, θα το καταφέρουμε με δυνατό ΚΚΕ, εργατικό κίνημα και ισχυρή λαϊκή συμμα-

χία και όχι με ψεύτικες προσδοκίες πως κάποια κυβέρνηση «εντός των αντιλαϊκών τειχών» θα βρεθεί να δώσει κάτι καλύτερο και το οποίο τελικά δεν έρχεται ποτέ.

Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να πρωτοστατεί για την οργάνωση της λαϊκής πάλης κι αντεπίθεσης, τη διεκδίκηση μέτρων ανακούφισης, ανάκτησης των απωλειών, ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ήδη έχει καταθέσει στη Βουλή πρόταση νόμου για την κατάργηση των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων. Κατέθεσε προτάσεις για

την πραγματική ανακούφιση των φτωχών λαϊκών οικογενειών από τα χρέη σε εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, με κούρεμα οφειλών, για δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για δωρεάν γεύμα για τους μαθητές των σχολείων.

Οι προτάσεις αυτές απορρίφθηκαν από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, αποδεικνύοντας τα ασφυκτικά για το λαό όρια της αστικής διακυβέρνησης.

Καμιά αποδοχή αυτής της κατάστασης! Καμιά αναμονή!

Για να δοθεί οριστική λύση υπέρ του λαού απαιτείται πραγματική ρήξη. Μονομερή διαγραφή του χρέους, αποδέσμευση από την ΕΕ και την εξουσία του κεφαλαίου. Που σημαίνει η εργατική τάξη σε συμμαχία με τα λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου να έρθουν στην εξουσία, τα μέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία, η παραγωγή και οι κοινωνικές υπηρεσίες να

σχεδιάζονται κεντρικά με κίνητρο τη λαϊκή ευημερία και με εργατικό έλεγχο. Μ' αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί να εξασφαλιστεί η αναγκαία, προς όφελος του λαού, αποδέσμευση από όλες τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και συμμαχίες.

Περήφανος λαός είναι ο λαός που παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Και αυτό, ο λαός μας το έχει αποδείξει ουκ ολίγες φορές.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕ
ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ-ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΡΗΞΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ



Απρίλης 2015